



In de **Jeugdboekenmaand** vieren we de vriendschap!

Er zijn goede vrienden, beste vrienden, verloren en vergeten vrienden, vrienden van op school, vrienden van de voetbalclub, vrienden die familie zijn, oude vrienden, nieuwe vrienden, voorlopig onbekende vrienden, onzichtbare vrienden, boekenvrienden, dierenvrienden, Facebookvrienden, verre vrienden, vrienden voor heel even en vrienden voor altijd.

De jeugdboekenmaand loopt van 1 tot en met 31 maart. Dit jaar is het thema *Vrienden voor altijd*. Wij vieren de vriendschap door SAMEN te lezen.

Elke **kleuterklas** werkt een thema uit rond een boek. Wekelijks leest ook een andere kleuterjuf voor aan de kinderen.

Elke dinsdagnamiddag lezen we met de **lagere school** op een bijzondere locatie.

- Dinsdag 12 maart: in de kerk
- Dinsdag 19 maart: in een slinger doorheen de school
- Dinsdag 26 maart: in een andere klas

De kinderen en leerkrachten genieten in stilte van 20 minuten heerlijk leesplezier!

Ze brengen elke dinsdag voldoende leesvoer mee van thuis, uit de klas of uit de bib. Dit kan een leesboek, een strip of een krant zijn. Of zelfs instructies bij een spel, een moppenboek, een kookboek, ... zijn toegelaten.

Bovendien krijgt elke klas een pakket met nieuwe boeken om de jeugdboekenmaand te vieren.

Neem zeker een kijkje op onze website om onze leesavonturen te volgen!

Directie en leerkrachten